

Beleidsplan

2022-2027



KERK ZIJN IN DE BUURT!

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde |

Dit beleidsplan is vastgesteld door de Kerkenraad in de vergadering van 13 februari 2023

MISSIE

WAAR STAAN WE VOOR!

- wij geloven in God de Vader, Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest en vinden in de Bijbel het uitgangspunt voor ons handelen en beleven van ons geloof;
- de kerk is een ontmoetingsplaats waar we, met respect voor elkaar, in verscheidenheid ons geloof beleven;
- de kerk wil een gemeenschap zijn waar mensen, in het spoor van Jezus, omzien naar elkaar, een naam hebben en gekend worden. Waar we samen vreugde, zorgen en verdriet delen, een luisterend oor en medeleven ontvangen en ons gedragen weten. Dit willen we bereiken door de inzet van jong tot oud;
- als Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange zijn wij onderdeel van een groter geheel als lid van de Protestantse Kerk in Nederland, kortweg de PKN.



VISIE

WAAR GAAN WE VOOR!

- de kerk is voor iedereen, midden in de buurt en samen mét de buurt, voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De kerk is altijd dichtbij en verbindt ons;
- samen kerk in de omgeving, een levensvatbare kerk waar ook jongeren graag willen zijn;
- aan de hand van het nieuwe 'buurt systeem' een nog hechtere gemeente worden waar we onderling veel contact met elkaar hebben en de drempel om elkaar op te zoeken laag is;
- we willen een actieve en betrokken gemeente zijn. Open naar buiten, verbonden naar binnen.



AMBITIES

WAT WILLEN WE BEREIKEN!

Als kerkelijke gemeente willen we, midden in de maatschappij, een stimulator zijn in de sociaal maatschappelijke omgang met elkaar;

- de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben en aan elkaar om te inspireren en geïnspireerd te worden;
- het vrijwilligerswerk in onze kerk wordt een sociaal samenzijn;
- kinderen en jongeren vertellen over de bijbel en wat het is om Christen te zijn. Vertrouwen en houvast meegeven vanuit de bijbel.



STRATEGIE

HOE GAAN WE HET AANPAKKEN!

In onze kerkelijke gemeente is het onderlinge meeleven een belangrijk onderdeel van het samen 'kerk-zijn'.

We vinden het belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben bij vreugdevolle, maar ook in verdrietige of zorgelijke omstandigheden.

We willen een naaste kunnen zijn.



WIE ZIJN WE?

Identiteit: wie willen we zijn (streven van binnen)

- gastvrij;
- laagdrempelig;
- kerk voor iedereen met de Bijbel en de 3-eenheid (Vader-Zoon-Heilige Geest) als uitgangspunt.

Imago: wie denken anderen dat we zijn (realiteit van buiten)

- minder toegankelijk
- die mensen van de kerk?.....

WERK AAN DE WINKEL DUS! WERKT U MEE?



| Waar we positief over zijn | Wat verdient aandacht |
|--------------------------------|--|
| Jeugdwerk | Muziekband – te weinig mensen |
| Beamerteam | Gebouw kan ongezellig worden bij kleinere bezoekersaantallen |
| Goede predikant | Ouder wordende gemeente |
| Mooi orgel en goede organisten | Leeftijdsgroep 30-45 is minder geboeid voor huidige kerkdiensten |
| Financieel gezond | Veel vrijwilligers nodig |

| Waar liggen kansen | Waar op te letten |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Internet (bereik vergroten) | Individualisering |
| Comeback religie | Rustdag niet altijd op zondag |
| Op zoek naar zingeving | Religieus analfabetisme |
| Mensen willen ergens bij horen | Te veel stress, te weinig rust |
| Te weinig rust, stress | |

Deze opsommingen zijn NIET in volgorde van belangrijkheid

BELANGRIJKE ITEMS

VOOR DE NABIJE TOEKOMST!

Veel onderwerpen zijn in de tijd veranderd of hebben nu te maken met een andere situatie als voorheen dan wel zijn boven komen drijven door de veranderende maatschappij. De kerkenraad heeft daarom een aantal onderwerpen benoemd waarover zij zich de komende jaren zal buigen. Enerzijds denken we dat het goed is om aan te geven wat er leeft binnen onze gemeente en anderzijds geven de onderwerpen aan waar we staan als gemeente.

ONDERWERPEN DIE AANDACHT VERLANGEN

- kerk zijn in de buurt;
- beroepen nieuwe predikant;
- samenwerking met- en verhuur van gebouwen aan Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt;
- samenwerking van PKN-gemeentes in de regio;
- huwelijksbevestiging van mensen van het zelfde geslacht;
- de betrokkenheid vergroten van de jongeren en de middengroepen (jonge gezinnen)
-

Hoe de uitkomst van de diverse onderwerpen zal zijn is nu nog niet aan te geven. Wel kan de kerkenraad toezeggen dat ze zich er de komende periode over zal buigen, erover zal communiceren met de gemeente en zal streven naar heldere en werkbare standpunten in deze.



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Het College van kerkrentmeesters verzorgt en beheert niet alleen de financiële zaken van de kerk maar ook de ruimtes en faciliteiten die we als gemeente gebruiken voor de erediensten en de andere activiteiten. We noemen dat ook wel de roerende en onroerende zaken van de kerk. Tevens verzorgen we het personeelsbeleid en fungeren zo als werkgever.

WAT GAAN WE DOEN

- natuurlijk willen we de gemeente financieel gezond houden;
- zo richten we ons op ons meerjarenplan voor het onderhoud van onze gebouwen;
- het verbeteren van het geluid en de verstaanbaarheid;
- het gezamenlijke gebruik van het kerkgebouw door de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt willen we succesvol laten verlopen met ruimte voor beide gemeenten.

Ook zal het met emeritaat gaan van onze predikant medio 2023 onze aandacht opeisen aangezien dat ook consequenties gaat hebben voor ons verantwoordelijkheidsgebied.



COMMISSIE LITURGIE & EREDIENST

De Commissie Liturgie & Eredienst is de 'spin in het web'. De commissie speelt niet alleen een rol bij de inhoud van de erediensten, maar speelt ook een belangrijke rol in de communicatie en coördinatie van verschillende groepen en commissies.

Daarnaast probeert zij zo veel als mogelijk te zorgen voor een (jaar)planning waarin de

verschillende soorten erediensten goed over het jaar verdeeld zijn. De commissie realiseert zich dat zij deel uitmaakt van een veelzijdige en veelkleurige gemeente. Gemeenteleden hebben elk hun eigen wensen en ideeën. De commissie probeert de wensen te inventariseren en te wegen en deze afwegingen mee te nemen in de (jaar)planning.



WAT GAAN WE DOEN

- zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor gemeenteleden die mogelijk ideeën hebben voor (onderdelen van) erediensten (voorgangers, muzikale bijdrages, etc.). Dit door een aantal keren per jaar een schrijven via het kerkblad en Scipio App te verspreiden;
- betrokkenheid van de gemeenteleden (met name de jongeren en de jonge gezinnen) vergroten. Dit door te bezinnen op de liturgie van de erediensten (o.a. Kerk zonder Drempel-diensten) i.c.m. de mogelijkheden om de erediensten digitaal bij te wonen (sinds de coronapandemie);
- actief meedenken in de preekvoorziening. Door het met emeritaat gaan van onze predikant zal de preekvoorziening een uitgebreidere taak worden.



DE PASTORALE RAAD

In de pastorale raad geven we zo goed mogelijk antwoord op de opdracht van Jezus die als een goede herder (pastor) aan zijn volgelingen vraagt om 'onze naaste' lief te hebben als onszelf. We richten onze aandacht daarbij in de eerste plaats op het 'omzien naar elkaar' in onze eigen gemeente.



WAT GAAN WE DOEN

Onze kerkelijke gemeente is voor wat betreft het pastoraat, ingedeeld in vele, qua omvang, overzichtelijke buurten.

- iedere buurt heeft een buurt-coördinator (=bucó);
 - deze buco heeft aandacht voor het 'wel en wee' van de kerkleden in de buurt en kan een beroep op hen doen om attent te zijn in het omzien naar elkaar;
 - de buco geeft dus niet zelf de volledige invulling aan het omzien naar elkaar in de buurt; de buco wil vooral een coördinator zijn van de onderlinge aandacht in de buurt.
- naast de buco's zijn er ook pastoraal-coördinatoren (=paco's).
 - deze paco's vormen de vraagbaak voor de buco's;
 - iedere paco heeft een klein aantal buco's onder zijn/haar hoede;
 - een paco nodigt de buco's enkele keren per jaar uit voor een ontmoeting om van elkaar te horen hoe onze onderlinge aandacht voor elkaar functioneert en om elkaar daarbij te helpen;
 - de paco's komen maandelijks bij elkaar in de pastorale raad. In deze vergaderingen willen we elkaar stimuleren in de uitvoering van onze taak en opdracht.

Het veelzeggende motto van de Pastorale Raad luidt: "De kerk is altijd in de buurt".

DE DIACONALE RAAD

De Diaconie wil de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of andere delen van de wereld. De gemeente helpen bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste. De Diaconie wil zich inzetten voor gerechtigheid voor iedereen, binnen of buiten de kerk, in eigen land of andere delen van de wereld.

WAT GAAN WE DOEN

- in de dienst aanwezig zijn en aandacht vragen (via beamer, website en voorbede) voor diaconale noden;
- ondersteunen van projecten;
- de gemeente bewust maken, diaconaal erbij betrekken, actief laten worden door geld of goederen in te zamelen en te verdelen zowel in binnen- als buitenland;
- aandacht schenken aan ouderen en eenzamen binnen de gemeente door een luisterend oor te bieden. Hiervoor samenwerking zoeken met paco's en buco's.

Wij laten ons als Diaconie / ZWO zien en horen in de kerk en in de (burgerlijke) gemeente, via kerkblad en andere media. Tevens besteden wij de ontvangen gelden van de Stichting AMKS aan doelen binnen en buiten de kerk e/o de gemeente/Nederland.



COMMISSIE KERK & JEUGD

Als Commissie Kerk & Jeugd willen we graag kinderen en jeugdigen bekend maken met de Bijbel, wat erin staat en samen ontdekken wat het is om Christen te zijn. Veel jonge mensen zijn op zoek naar zingeving. We willen nadenken hoe we daar als Kerk & Jeugd op kunnen inspelen. Door activiteiten te organiseren in- en tijdens kerkdiensten, op vrijdagavond en op zondag willen we de betrokkenheid van de jeugd van onze gemeente bij het geloof in Jezus Christus vergroten.

WAT GAAN WE DOEN

- het verzorgen van kinderopasdienst;
- het verzorgen van kindernevendienst tijdens de kerkdiensten (wekelijks);
- het verzorgen van tienervieringen elke 2 weken op zondagochtend;
- het verzorgen van clubavonden, soos en andere laagdrempelige activiteiten voor de jeugd;
- het verzorgen van een zomerkamp;
- werving van vrijwilligers voor het jeugdwerk;
- onze middelen inzetten voor de juiste activiteiten en met de juiste materialen en lesstof.



Voor jongeren is het belangrijk dat de kerk hen ziet, luistert naar hun vragen en hun een plek biedt waar ze zichzelf kunnen zijn. En waar we op een laagdrempelige manier over de Bijbel en het evangelie praten.

Bij onze activiteiten zijn ook jongeren van het GKV en PKN-regio gemeenten welkom.

DE KERK

DAT ZIJN WE SAMEN!

We hebben een mooie structuur met de diverse commissies: Pastorale raad, College van Kerkrentmeesters, Commissie Liturgie & Eredienst, Diaconie, Commissie Kerk & Jeugd. Samen maken we het werk in de gemeente mogelijk.

Onderliggend aan dit beleidsplan heeft elke commissie haar eigen werkdocument waarin zij dieper ingaat op de onderwerpen waarmee zij te maken heeft en hoe zij daarmee om wil gaan. Met voortschrijdend inzicht kan dit levende document actueel gehouden worden.



