



In Soedan en in andere Afrikaanse landen begint de kerkdienst vaak met het statement:

GOD IS GOOD! Waarop de hele zaal reageert met: ALL THE TIME!

En dan klinkt er vanaf het podium: ALL THE TIME....

Iedereen zegt hardop: GOD IS GOOD!!



We moeten er vaak aan denken. Het is zo waar. God is goed, de hele tijd.
En de hele tijd is God goed!



Het moeilijkste van de afgelopen maanden is dat Ruth geen goed plekje heeft op school. Volgens alles en iedereen is de beste plek voor Ruth in groep 2. Maar volgens het Franse schoolstelsel hoort ze in groep 3 vanwege haar geboortedatum.

Brieven, officiële verklaringen, verslagen van de verschillende experts, gesprekken, overleg met het team van de school, gesprekken met de schoolinspectie. Alles loopt stuk op de regels van het Franse systeem.

Veel mensen bidden al mee en het leek er zondag even op dat het rond was, maar er zit toch een addertje onder het gras. Dus laten we met zijn allen bidden voor een doorbraak! Dat er groen licht mag komen en dat Ruth volledig ingeschreven kan worden op de kleuterschool!

De eerste vraag is vaak: Hoe gaat het met jullie?
En dan denken we vaak aan de situatie rondom Ruth....
En dan vragen we ons af: Waarom?

In Soedan draaien ze het om en beginnen met: Hoe is God?
God is goed!!

Dat is toch prachtig, om je daar aan vast te houden?!

God werkt het wel uit, Hij zorgt wel voor alle kleine details van ons leven.
Wij mogen vertrouwen en genieten van Zijn goedheid!!
ALL THE TIME

Volgende week komen Opa en Oma van Hasselt, en gaan wij samen full time meedraaien met een debriefing week: we hebben er zin in!
Ook de voor de debriefing-week van februari hebben verschillende mensen gereageerd is er iemand die komt om te helpen; fantastisch!

Daarom zijn we hier: om zendelingen te ondersteunen zodat het goede nieuws mag galmen over de hele aarde: GOD IS GOOD! ALL THE TIME.....GOD IS GOOD



Hartelijke groeten,

Marianne & Harmen
Esther, Sanne, Aron en Ruth

Ons werk is afhankelijk van giften. Indien u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op:

NL39 INGB 000 932 0048
t.n.v. St. Mercy Ministries
o.v.v. Gift Familie Van Hasselt

Giften zijn belastingaftrekbaar



 Deel  Tweet  Doorsturen

Klik hier om ons thuisfront-team te mailen

Klik hier om ons te mailen!

Copyright © 2017 Familie van Hasselt, All rights reserved.

Fijn dat u betrokken wilt zijn bij onze bediening! Via deze mail proberen we u op de hoogte te houden van ons werk in een team dat zendelingen uit tientallen organisaties over de hele wereld traint en ondersteunt.

Ons adres is:

Familie van Hasselt
2067 Route de Tutegnny
Cessy 01170
France

[Add us to your address book](#)

[Klik hier om uit te schrijven](#)

[Klik hier om uw gegevens aan te passen](#)

The MailChimp logo is displayed in a white, cursive font within a grey rectangular box.