



Geweld richting cross culturele werkers neemt toe! Ook voor ons was dit de reden dat we Soedan moesten verlaten in 2011.

Een crisis kan je niet plannen en komt altijd onverwachts.

Hier op Le Rucher bieden we een speciale Crisis-Debriefing aan voor cross-culturele werkers die door een crisis gaan. Zo'n crisis week wordt dan tussen de geplande trainingen en debriefingweken in gestopt. Afgelopen week was er zo'n heftige week. We kunnen niet de details vertellen, maar we beseffen hoezeer we jullie steun in het gebed nodig hebben, voor ons en voor de mensen die hier komen.

Hoe ziet zo'n debriefingweek er uit?

Heel globaal gaan we door de volgende 5 stappen:

1. Wat is er gebeurd?
2. Wat deed dat met jou?
3. Hoe reageer je hierop?
4. We nodigen Jezus uit in deze situatie.
5. Samen naar het kruis.

Aan het eind van de week komen we uit bij het kruis. We hebben ondertussen van alles in onze handen; Verdriet, schaamte en schuld. We zijn ons bewust geworden van onze wonden, en onze pijn.

Met al deze dingen mogen we bij het kruis komen, we mogen het onder ogen zien, we mogen het in ons lijf voelen en dan mogen we het bij het kruis brengen. En dan belooft Jesaja 53 iets moois, wat in dit lied naar voren komt:

<https://youtu.be/7AC7f292vhU>

*Zullen we ruilen? Mijn troost voor jouw verdriet
Zullen we ruilen? Dan geef ik in je hart een lied
Zullen we ruilen? Hé, wat vind jij daarvan?
Zullen we ruilen? Zodat jij weer zingen kan*

God biedt een ruil aan. Hij wil dat we onze pijn aan hem geven, bij het kruis neerleggen, en dan draagt Hij die pijn. Vervolgens wil God ons genezen, ons hart herstellen, en ons vullen met troost, met hoop en zelfs met een lied.

Het is een voorrecht om samen met jullie deze zendelingen te ondersteunen, zodat ze weer verder kunnen gaan, om het goede nieuws uit te dragen.

Een hartelijke groet van ons allemaal,
Harmen & Marianne, Esther, Sanne, Aron en Ruth van Hasselt