



De eerste 3 ½ week op de Franse school.....lees hieronder de ervaringen van de kids.

Harmen is volledig begonnen met het meedraaien op Le Rucher. Hij wordt ingewerkt in de verschillende werkzaamheden en computerprogramma's. Tijdens een debriefingweek werkt hij volledig mee en wordt hij on-the-job gecoacht.

Harmen: "Het is intensief maar ook heel gaaf om andere zendingen te begeleiden tijdens de debriefing. Het is vooral heel actief luisteren en af en toe kleine stukjes uitleggen. Zo loop je een stukje mee met een ander richting het kruis. Bijzonder om dit zo te mogen doen!"



De eerste schoolweek was ontzettend eng en spannend. Alles in het Frans, alles anders en nieuw. Dus die week gierden de zenuwen door ons lijf! Van tranen met tuiten tot misselijkmakende buikpijn, van niet kunnen slapen tot verkrampde beenspieren. De spanning was intens voor ons allemaal!

Gelukkig zijn we nu inmiddels alweer 3 ½ week verder!

Esther en Sanne vertrekken elke dag om 6.45 uur en lopen samen naar de bushalte. Rond 17.15 zijn ze dan weer thuis. Ze hebben allebei Nederlandse meisjes in de klas die hen erg helpen. Sinds 1 ½ week krijgen ze speciale Franse les 12 uur per week, en dat bevalt beter dan de hele dag de gewone lessen te volgen in het supersnelle-rap-ratelende Frans.





Aron en Ruth vertrekken een uur later. Het is ongeveer 5 km met de auto en jammer genoeg is de weg nog iets te steil om te fietsen. Aron heeft inmiddels ook een Vlaamse vriend gevonden die hem in de klas kan helpen. Het is nog steeds de stomste school van de wereld, maar Aron begint steeds meer te wennen en doet het volgens de juf heel erg goed.



Voor Ruth is groep 3 echt te moeilijk, elke dag gaat ze huilend naar school en komt bekap weer thuis. Ze wordt gelukkig binnenkort teruggeplaatst naar de kleuterschool. En we hopen daar op een nieuw en goed begin!

Bidden jullie weer mee?

Marianne: mijn rol is nu echt de veilige basis verzorgen thuis. Samen zijn we er 's avonds voor de kinderen. Iedereen moet huiswerk maken, tassen weer inpakken en ze lekker verwennen met extra knuffels en aanmoediging.

Ik vind het vreselijk lastig dat ik niet alle antwoorden heb voor de kids. Ik moet ze loslaten bij het hek van de school, en ik kan de dingen voor Esther en Sanne niet meer regelen. Opeens ook een heel andere fase voor mij.

Vanochtend las ik in mijn dagboekje: "Richt je aandacht op het pad vlak voor je en op Degene die jou nooit verlaat!" En dat is het precies!!

Heel fijn dat jullie hebben meegebeden deze eerste weken, we kregen verschillende kaartjes en appjes, dat was erg bemoedigend!!

We houden jullie op de hoogte. Groetjes uit Frankrijk van ons allemaal,

Hartelijke groeten,

Harmen & Marianne

Esther, Sanne, Aron en Ruth



Equipping people to impact a needy world

Ons werk is afhankelijk van giften. Indien u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op:

NL39 INGB 000 932 0048
t.n.v. St. Mercy Ministries
o.v.v. Gift Familie Van Hasselt

Giften zijn belastingaftrekbaar



[Klik hier om ons thuisfront-team te mailen](#)

[Klik hier om ons persoonlijk te mailen](#)

Copyright © 2017 Familie van Hasselt, All rights reserved.

Fijn dat u betrokken wilt zijn bij onze bediening! Via deze mail proberen we u op de hoogte te houden van ons werk in een team dat zendelingen uit tientallen organisaties over de hele wereld traint en ondersteunt.

Ons adres is:

Familie van Hasselt
2067 Route de Tutegny
Cessy 01170
France

[Add us to your address book](#)

[Klik hier om uit te schrijven](#)

[Klik hier om uw gegevens aan te passen](#)

MailChimp