



Samen met mijn collega Kristine mag ik een team in Kenia debriefen. We begeleiden dit team vanuit Frankrijk in het verzoeningswerk wat ze doen in Kenia. Maar nu mogen we hen persoonlijk en als groep debriefen.

Het is een mooie en intensieve week. Naast de groeps-sessies spreken we ook alle teamleden persoonlijk. Alle veranderingen, zorgen, kritiek, conflicten en crisissen van de afgelopen 3 jaar hebben ze opgeschreven op hun "Life Path". Er zijn 5 mannen en 4 vrouwen en ik begeleid de mannen. Gelukkig zijn we hier in een klein resort, zodat iedereen niet afgeleid wordt door andere verplichtingen.



Samen aan het werk met "The Life Path" van het team

Er komt heel veel naar boven en wat het opmerkelijkst is, is dat in deze bediening van het faciliteren van vrede, verzoening tussen bevolkingsgroepen, wat zij als team doen, Satan hun juist op dat vlak zelf ook probeert onderuit te halen. Als hij hen daar weet te raken, in hun eenheid, dan verliezen ze natuurlijk hun recht van spreken.

De teamleden komen zelf ook uit allerlei stammen en worden soms door hun eigen families en dorpsgenoten als een soort verraders gezien. Dit gaat zo in tegen hun cultuur! Het is prachtig om mensen zich kwetsbaar te zien opstellen, elkaar vergeving te vragen en te benoemen wat er fout is gegaan, en samen naar het kruis te zien gaan.

We hebben daarna een erg krachtige aanbiddingstijd samen. Wat een muziek zit er in hen, ontroerend! Erg veel geleerd weer. Met name het begeleiden van een heel team door zo'n proces. Dit is natuurlijk een hele andere dynamiek dan iemand persoonlijk debriefen, (al deden we dat tussendoor ook :)

Van zaterdag op zondag weer naar huis gevlogen en het is heerlijk om weer thuis bij Marianne en de kids te zijn. Wat heb ik toch een prachtig gezin! PtL!

Bedankt voor het meebidden en meeleven!



Wilt u met ons meebidden in de komende weken?

Onze agenda voor februari:

- Collega Kristine traint debriefers in Ethiopië en komt 10 februari weer terug.
- Erik en Jeltje zijn gisteren terug gekomen van een week lesgeven op een leidersconferentie in Chili.
- Onze centrum manager Renee is op verlof in the USA en komt 10 maart weer terug

25 februari – 2 maart is er een debriefing week.

Wij gaan allebei volledig meedraaien en Rebecca komt hier in ons huis meehelpen.

Hartelijke groeten,

Harmen & Marianne

Esther, Sanne, Aron en Ruth

Ons werk is afhankelijk van giften. Indien u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op:

NL39 INGB 000 932 0048
t.n.v. St. Mercy Ministries
o.v.v. Gift Familie Van Hasselt

Giften zijn belastingaftrekbaar



Deel



Tweet



Doorsturen

[Klik hier om ons te mailen!](#)

[Klik hier om ons thuisfront-team te mailen](#)

Copyright © 2018 Familie van Hasselt, All rights reserved.

Fijn dat u betrokken wilt zijn bij onze bediening! Via deze mail proberen we u op de hoogte te houden van ons werk in een team dat zendelingen uit tientallen organisaties over de hele wereld traint en ondersteunt.

Ons adres is:

Familie van Hasselt
2067 Route de Tutegny
Cessy 01170

France

[Add us to your address book](#)

[Klik hier om uit te schrijven](#)

[Klik hier om uw gegevens aan te passen](#)

MailChimp.