



3-8 december: We draaien allebei full time mee met een debriefing-week. Dankzij Opa en Oma van Hasselt, die overdag de zorg voor de kinderen, het vervoer, eten en het huishouden op zich nemen, is dit mogelijk! Voor ons de ultieme mogelijkheid om te ervaren hoe het is om een debriefer te zijn. Spannend!

Harmen heeft al een aantal crisis-debriefingen gedaan, dit is ook zijn eerste (gewone) debriefing week.

De week bestaat uit verschillende 'klassikale onderdelen' waarin de deelnemers een stukje onderwijs krijgen met een opdracht waar ze mee aan de slag gaan. Wij hebben allebei twee keer zo'n stuk lesgegeven.



Het lesgeven, wat we de vorige weken allebei druk geoefend hebben, gaat ons goed af, toch fijn als leraar zijnde..... :-) Wij kunnen veel voorbeelden noemen vanuit ons eigen leven in Soedan, Engeland en Nederland en de verschillende fasen waar wijzelf doorheen zijn gegaan. Dit maakt dat we het vanuit ons hart kunnen vertellen. Dat is gaaf.

Daarnaast zijn er elke dag persoonlijke gespreksmomenten. John en Harmen begeleiden twee afzonderlijke jonge mannen. Sue en ik mogen een oudere en een jongere vrouw begeleiden.



We worden gecoacht door ervaren debriefers: John en Sue.

Marianne: "Het is heel goed, prachtig werk, ik ben bemoedigd om dit werk te doen, heb hoop en moed dat we hierin echt goed kunnen worden. In ons deel dan natuurlijk.

Aan het eind van de week zie je dat mensen een stuk lichter weggaan en stuff bij het kruis laten, geweldig! Dat is Gods werk, geweldig! Hij is zo'n goede Trooster!"

Harmen: "Door onze eigen ervaringen begrijp je bepaalde dingen snel, dat maakt het contact leggen makkelijk. Eigenlijk gaat het heel natuurlijk. Het voelt heel vertrouwd. Dit geeft ons bevestiging en bemoediging dat we hier op de goede plek zitten!"

Praktisch:

In februari is er weer een debriefingsweek, dan komt Rebecca, een vriendin van ons hier helpen, zodat we allebei weer kunnen meedraaien.

Van 29 april - 4 mei zoeken we nog iemand die kan komen helpen met de kinderen. (autorijden, koken en het huishouden) We horen het heel graag als je dat zou willen!

Mail ons dan door op de link hieronder te klikken!

De hartelijke groeten et Joyeux Noël !!! (Oftewel: Gezegende Kerstdagen!!)

Marianne & Harmen

Esther, Sanne, Aron en Ruth

[Klik hier om ons te mailen!](#)



Ons werk is afhankelijk van giften. Indien u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op:

NL39 INGB 000 932 0048
t.n.v. St. Mercy Ministries
o.v.v. Gift Familie Van Hasselt

Giften zijn belastingaftrekbaar



Deel



Tweet



Doorsturen

[Klik hier om ons thuisfront-team te mailen](#)

Copyright © 2017 Familie van Hasselt, All rights reserved.

Fijn dat u betrokken wilt zijn bij onze bediening! Via deze mail proberen we u op de hoogte te houden van ons werk in een team dat zendingen uit tientallen organisaties over de hele wereld traint en ondersteunt.

Ons adres is:

Familie van Hasselt
2067 Route de Tutegny
Cessy 01170
France

[Add us to your address book](#)

[Klik hier om uit te schrijven](#)

[Klik hier om uw gegevens aan te passen](#)

MailChimp.



Virusvrij. www.avast.com