

Harmen op 30 aug: "Ik ben nu in Rwanda, aan de grens met Congo. Afgelopen dagen heb ik met een team uit Congo gewerkt en hen geholpen met het managen van hun project in de provincie Noord Kivu in de Democratische Republiek Congo (DRC). Hoe kom je van een visie/roeping naar een uitgewerkt plan hoe je die visie kan bereiken. Dit deel van Congo is rijk aan grondstoffen maar juist daar vechten verschillende groepen om en de lokale bevolking is de dupe. Daarbovenop is er onlangs ook Ebola uitgebroken in dit deel van de DRC. Erg veel indrukwekkende verhalen gehoord over de gruwelijkheden die iedereen heeft meegemaakt. Dit team wil bruggen bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in dit erg instabiele gebied."



Harmen op 1 sept: "De komende dagen trek ik op met Jean Paul, de leider van een ander project die in dit deel (rode stip) van Rwanda werkt, tegen de grens met de DRC."



Rwanda staat bekend om de genocide die er heeft plaatsgevonden. Maar om te zien hoe groot de impact daarvan vandaag de dag nog is... op iedereen, zowel op de daders als op de slachtoffers, maar ook als familie van daders of slachtoffers. Enorm.

Harmen op 2 sept: "Vanmorgen kerkdienst overleefd maar misschien wel gehoorschade aan overgehouden. De voorganger stond zo hard te schreeuwen, 't leek of er brand was." :-)

Harmen op 3 sept: "Vandaag weer een verhaal gehoord van een vrouw die de genocide in Rwanda heeft overleefd. Vanmorgen waren we langs een veld gereden waar tijdens de genocide veel mensen vermoord zijn. Die mevrouw heeft onlangs ontdekt dat haar moeder daar dus ook gedood is. Nu wil ze volgende week terugkomen om die plek te bezoeken in het proces van genezing. Dit is maar 1 verhaal en zo heb ik er tientallen gehoord. Vreselijke details maar ook het bovennatuurlijke wonder van verzoening waar de teamleden van getuigen."



Jean Paul en zijn team bieden verschillende groepen een programma aan in de vorm van een workshop van 3 dagen en begeleiding daarna: genezing van de wonden van etnische conflicten. Ook dmv creatieve kunst, muziek en media wordt deze boodschap verspreid. Genezing en verzoening is hun levensmissie. Erg indrukwekkend om het evangelie zo in de praktijk te zien worden uitgeleefd!

Het is noodzakelijk om vooroordelen uit de weg te ruimen en om met elkaar te delen wat de impact is van die verdeeldheid. En dan de verantwoordelijkheid nemen en vergeving te kunnen vragen, vergeving kunnen ontvangen of schenken zodat er verzoening mogelijk is. Bevrijd worden uit je gevangenis van bitterheid en haat die je zo lang gebonden en gevangen gehouden heeft. Dat is het fundament waarop een gemeenschap vervolgens weer kan gaan bouwen.



7 sept: Na een intensieve rondreis door Rwanda is Harmen weer terug en zijn we weer compleet.



De scholen zijn ook hier weer begonnen. Een heel ander verhaal dan vorig jaar zeg. De kids zijn allemaal goed gestart, maar blijf bidden voor ze want het is best pittig, ze verstaan na 1 jaar veel Frans, maar zelf praten is nog heel lastig.



Hartelijke groetjes vanuit Frankrijk
Harmen & Marianne, Esther, Sanne, Aron en Ruth.

Vanuit het member care centrum 'Le Rucher' ondersteunen wij zendelingen over de hele wereld door training en debriefing, begeleiden we verzoeningsprojecten in Afrika en Azië, zodat het goede nieuws van Jezus Christus; Zijn herstelwerk aan het kruis zal blijven klinken over de hele wereld.

Ons werk is afhankelijk van giften. Indien u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op:

NL39 INGB 000 932 0048
t.n.v. St. Mercy Ministries
o.v.v. Gift Familie Van Hasselt

Giften zijn belastingaftrekbaar

