



Een jaar geleden vertrokken we uit Ruinerwold en begonnen we ons huisje in te richten hier in Tuteigny. Aan alle kanten wennen, aanpassen en leren.

Het Frans..... maar ook het Engels.....

Het debriefen..... en voor de kinderen de school.....

We vroegen de kinderen hoe zij het eerste jaar ervaren hebben:



Ruth: Het gaat heel goed met mij. Maar ik mis Nederland ook heel erg. Ik zou jullie graag mijn knuffels willen laten zien, en ook de schommel en de trampoline. Op school gaat het een beetje goed. Ik kan wel heel goed leren! Mijn vriendjes zijn: Charlie en Nathan.

Aron: LEUK. Ik kan hier mooi fietsen en we hebben een hele gave schans gemaakt. Ik kan hier heel goed worden in mountainbiken, dus ik wil hier heel graag blijven. Als je een keer komt, laat ik je de schans zien en onze boomhut!





Sanne: Afgelopen jaar vond ik leuk maar ook weer niet. Het was héél veel Frans. Maar ik heb ook nieuwe vriendinnen en het is ook leuk dat ik nu een andere taal kan. Het liefst zou ik jullie de keuken (de grote keuken beneden) laten zien. Die is echt mooi. Het leukste is dat ik bijna de split kan.

Esther: Het was een moeilijk jaar. Ik mis mijn vrienden en vriendinnen en mijn familie. De taal was erg moeilijk en ik moest nieuwe vrienden maken.

Nu gaat het goed; ik heb goede vrienden. Ik heb Frans geleerd. En ik heb mijn plekje gevonden: Ik voel me veilig hier.



Als papa en mama zijn we heel erg trots op de kids. En het vult ons met dankbaarheid om zo samen op deze eerste verjaardag even terug te kijken.

Op veel gebieden is het nog steeds wennen, maar we zitten op de goede weg.
Dit is onze plek. Dit is ons team. En hier gaan we voor!!

Onze roeping is bevestigd: we zijn hier om zendingen over de hele wereld te ondersteunen. Dit doen we door zendingen een veilige plek te bieden om terug te kijken. Dit doen we door het coachen en trainen van cross culturele werkers.

Wat een voorrecht om dit samen met jullie te doen!
Zo ervaren we dat. Bedankt voor alle steun, hulp, ondersteuning en gebed dit afgelopen eerste jaar.

We gaan verder met dankbaarheid en goede moed!

Liefs vanuit La France
Family van Hasselt

Ons werk is afhankelijk van giften. Indien u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op:

NL39 INGB 000 932 0048
t.n.v. St. Mercy Ministries
o.v.v. Gift Familie Van Hasselt

Giften zijn belastingaftrekbaar

