



Home Again - Zondag 11 maart 2^e 'Kerk Zonder Drempel' in Berghuizen

Na de succesvolle aftrap op zondag 28 januari staat op 11 maart de tweede laagdrempelige viering in de kerk in Berghuizen op de rol. Samen met dominee Anja Donker-Kremer bekijken we het verhaal van Ruth. Voelen we ons wel eens een vreemde? Waar voel je je thuis? Speciaal voor deze dienst hebben we een live-band samengesteld, die een mix van moderne popmuziek en opwekking speelt. Welke aspecten uit het verhaal van Ruth zien we terug in ons dagelijks leven? Door de laagdrempelige benadering is deze viering geschikt voor iedereen, zeker ook wanneer je de kerk niet vaak bezoekt! De deuren staan voor iedereen open. Om 10:00 uur starten we met een kop koffie, om 10:30 uur begint de dienst.

"Home Again"

Kerk zonder Drempel: "Home Again"
Wanneer? 11 maart 2018
Aanvang? 10:00 met koffie in het Middelpunt
Waar? Gereformeerde Kerk Ruinerwold-Koekange

Voorganger Ds. A. Donker-Kremer
Muzikale begeleiding van een live band