



Kerk zonder Drempel 19 mei

Thema: God ontmoeten?!

Wie kan zeggen dat hij of zij God heeft ontmoet? En is dat wel iets wat je zou willen? Sommige mensen beleven God in de natuur, anderen in de stilte en heiligheid van een oude kerk tijdens een vakantie. Toch missen veel mensen een dieper contact en blijft God voor hen afstandelijk.

In het verleden van de kerk waren diverse personen bezig met mystiek: een streven om persoonlijk de geest van God te ervaren. Maar zijn we daar te nuchter voor of hebben we er toch nog wat aan?

Samen met voorganger Tjalling de Wit uit Ruinen verdiepen we ons in dit soort vragen op verschillende manieren. Uiteraard speelt muziek een grote rol, met live-muziek van de combo-band. Dit resulteert in een mix van opwekking, popmuziek en nog andere nummers.

Kom deze "Kerk zonder Drempel"-viering zien, horen en beleven! De deuren staan open voor iedereen. Om 9:30 uur starten we met een kop koffie, om 10:00 begint de viering.

God ontmoeten?!

"Kerk zonder Drempel" - viering
zondag 19 mei 2019

Met muzikale begeleiding van de Combo-band
en met voorganger Tjalling de Wit uit Ruinen

Aanvang: 9:30 uur met koffie
Start viering 10:00
Gereformeerde Kerk Berghuizen
(Berghuizen 20, Ruinerwold)