

Vorbereiden

Duizend volgers

Marcus 1:29-39

7 februari 2021

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus maakt de schoonmoeder van Simon beter. 's Avonds komen er nog veel meer zieken naar hem toe, die allemaal genezing vinden. De volgende dag probeert Jezus rust te zoeken, iedereen gaat naar hem op zoek.

Wat vooraf ging

We lezen uit het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie, Jezus is eigenlijk nog maar net begonnen met zijn werk. In de synagoge van Kafarnaüm heeft Jezus grote indruk gemaakt door wat hij vertelde, en hij heeft er ook een man geholpen die bezeten was door een onreine geest.

De schoonmoeder van Simon

Uit de synagoge gaan ze naar het huis van Simon (Petrus). Hij woonde blijkbaar ook in Kafarnaüm. In zijn huis is ook zijn zieke schoonmoeder. Simon was dus getrouwd; dit wordt ook door Paulus gezegd in de eerste brief aan de Korintiërs 9:5. (Daar wordt hij Kefas genoemd – het Aramese woord voor rots.) Jezus pakt de hand van de schoonmoeder van Simon en meteen verdwijnt haar koorts.

Diaken

De vrouw staat op en begint meteen voor Jezus en zijn leerlingen te zorgen. Je kunt je natuurlijk afvragen of het niet beter was dat er nog even voor háár gezorgd werd, en of het niet erg rolbevestigend en vrouwonvriendelijk is dat zij als vrouw meteen weer moet gaan zorgen. In Marcus 1:13, bij de verzoeking in de woestijn, is verteld dat engelen voor Jezus zorgden. Daarbij werd hetzelfde Griekse werkwoord gebruikt dat nu ook van toepassing is op deze vrouw: zij

'diakenen' voor Jezus. Dat woord en de bijbehorende levenshouding zou later een vaste plek krijgen in het spraakgebruik en de organisatie van de kerk, in het ambt van de diaken. Je zou dus kunnen zeggen dat deze vrouw de eerste menselijke diaken is in de geschiedenis van de kerk! (Wel een beetje wrang dat het ambt van diaken vervolgens eeuwenlang bleef voorbehouden aan mannen...)

Gebed

Het verhaal laat ons de dag in Kafarnaüm op de voet volgen: eerst naar de synagoge, daarna geneest Jezus de schoonmoeder van Simon, 's avonds komen er veel zieke mensen. En de volgende ochtend, zo vertelt Marcus, gaat Jezus op zoek naar rust om te bidden. Zo horen we in kort bestek wat Jezus doet: verkondigen, genezen en bidden. Die drie wisselen elkaar snel af; ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar bestaan.

Messias-geheim

Na het genezen van alle zieken zegt Jezus dat ze niet mogen zeggen wie hij is (vers 34). Het is de eerste keer in het Marcus-evangelie dat dit gezegd wordt, en het zal nog vaker terugkomen. Eigenlijk is dat natuurlijk heel bijzonder: Waarom wil Jezus niet dat iedereen het verder vertelt? Uitleggers noemen dit het 'Messias-geheim' van Marcus. Het is niet helemaal duidelijk waarom Jezus dit zegt. Een verklaring zou kunnen zijn, dat mensen het toch niet helemaal begrijpen en dat ze er daarom maar beter niet over kunnen praten. Of dat het toen al gevaarlijk was om bij Jezus te horen.

Het zou ook kunnen dat de evangelist Marcus dit benoemt om zijn eigen lezers te bemoedigen. Marcus schreef mogelijk voor de christenen in Rome, die hun geloof niet vrij konden belijden. Zij

hebben zich misschien afgevraagd of het verhaal van Jezus wel toekomst had als je er niet over kon praten. Het verhaal van Marcus maakt duidelijk dat de boodschap van Jezus zijn weg toch wel vindt, ook al mag je er niets over zeggen.

Jezus gaat 'viral'

Het verhaal begon klein, met een man die twee vissers met zich mee riep bij het meer van Galilea. Maar het begint nu razendsnel om zich heen te grijpen. Iedereen gaat op zoek naar Jezus, iedereen wil bij hem in de buurt zijn. In onze tijd zou je zeggen: Het gaat viral. De lezing eindigt dan ook met de mededeling dat Jezus in heel Galilea zijn boodschap brengt en demonen uitdrijft.

Vieren

Duizend volgers

Marcus 1:29-39

7 februari 2021

Kindermoment in de dienst

Vraag aan de kinderen of ze weleens kijken naar een bekende YouTuber (bijvoorbeeld Dylan Haegens of MeisjeDjamila). Laat hen erover vertellen: Wat doen deze Youtubers? Waarom is het leuk om naar ze te kijken? Vraag of ze ook weten hoeveel volgers deze mensen hebben. (Kijk het eventueel ter plekke even na op YouTube.) Bespreek met elkaar: Zijn dat veel volgers? Vertel dat de kinderen vandaag een Bijbelverhaal gaan horen over Jezus. Het speelt zich tweeduizend jaar geleden af, toen er nog geen YouTube of Instagram was. Maar toch waren er in korte tijd heel veel mensen die Jezus leerden kennen, en die praatten over wat Jezus deed. Hoe dat kan, horen de kinderen in de eigen ruimte.

Gebod: honderd 'likes' voor God

Goede God,
Dat wij hier bij elkaar zijn,
dat vind-ik-leuk.
Dat ik kan lachen en spelen met vrienden,
dat vind-ik-ook-leuk.
En pannenkoeken met stroop,
dat vind-ik-super-leuk (en ook erg lekker).
En zomaar wat op de bank zitten thuis,
of logeren bij opa en oma,
dat vind-ik-leuk, God, vind-ik-écht-leuk.

Zo kan ik elke dag wel honderd 'likes' uitdelen.
Honderd keer mijn duim omhoog,
net als bij YouTube of Instagram, maar dan in het echt.
Daar dank ik U voor, God.
En ik bid U
voor al die dingen waarvan ik denk:
vind-ik-erg.
Voor mensen die verdrietig zijn,
mensen die bang zijn,
mensen die ziek zijn.
Dat vind-ik-erg, God.
Daarom deel ik het met U.
Amen

Werkblad en tips



Het tijdschrift *Kleur in de Kerk* biedt werkbladen bij de verhalen in *Kind op Zondag*. Op die dag dat Jezus de schoonmoeder van Petrus geneest gebeurt er zoveel. Opeens zijn er steeds meer mensen die Jezus volgen. De kinderen tekenen op het werkblad de optocht die met Jezus mee gaat. Er zijn massa's volgers. Met het andere werkblad maken de kinderen een facebookpagina aan als volger van Jezus. Wat raakt hen en willen ze laten weten na de gebeurtenissen uit het leven van Jezus de afgelopen tijd?



Het lijke van een mens
Als die mens die naar Jezus toegesproken ...
wie zegt er wat? ... en nu ...

Vijfde zondag na Epifanie Jaar B

Lezing uit het Oude Testament	2 Koningen 4:18-21
Antwoordpsalm	142
Epistellezing	(1 Korintiërs 9:16-23)
Lezing uit het Evangelie	Marcus 1:29-39

Vertellen

Duizend volgers

Marcus 1:29-39

7 februari 2021

Vertelling 4-7 jaar

Mensen die Jezus volgen

Er is een man die heel goed weet wie Jezus is.
Die man was vroeger erg in de war. Maar vanmorgen heeft Jezus hem beter gemaakt.
Hij vergeet nooit meer wie Jezus is.

Nu is Jezus in het huis van Simon.
‘Woon je hier alleen?’ vraagt hij.
‘Nee’, vertelt Simon. ‘Ik woon hier met Andreas, mijn broer. En met mijn vrouw. En met de moeder van mijn vrouw, maar die is ziek. Ze heeft koorts.’
Als Jezus dat hoort, gaat hij meteen naar boven. Hij geeft de vrouw een hand en helpt haar overeind. De vrouw lacht. Ze heeft geen koorts meer!
Nu is er nog iemand die nooit meer vergeet wie Jezus is.

Als het avond wordt, is Jezus nog steeds in het huis van Simon.
Er wordt op de deur geklopt.
‘Is Jezus hier!’ roept iemand. ‘En klopt het dat hij zieken beter kan maken?’
Jezus doet de deur open en gaat naar buiten. Van alle kanten zijn mensen gekomen die ziek zijn. Jezus gaat naar ze toe en maakt ze allemaal beter, een voor een voor een.
Pas als het heel laat is, kan Jezus gaan slapen.
Nu zijn er veel meer mensen die nooit meer vergeten wie Jezus is.

De volgende morgen staat Jezus vroeg op.
Hij zoekt een rustig plekje waar hij kan bidden.
Maar hij is er nog maar net, als er een grote groep mensen aan komt. Het zijn de mandie-in-de-war-was, de moeder van Simons vrouw en alle mensen die Jezus gisteravond beter heeft gemaakt. En ze hebben hun zieke vrienden en familieleden meegenomen.

Vanaf die dag gaat Jezus op weg.
Hij gaat naar alle dorpen in de buurt om er zieke mensen beter te maken. Het zijn er duizend en misschien nog wel meer.
En al die mensen vergeten nooit meer wie Jezus is.



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Waarom vergeten de mensen nooit meer wie Jezus is? Wie vergeet jou nooit? Hoe komt dat?



Spel: Al die mensen die naar Jezus toe-komen... het lijkt wel een optocht! Loop jij ook mee in de optocht? Maak met de kinderen een mooie optocht en zing er een lied bij.

Tip: Vraag de kerkmusicus om lied 784 uit het Liedboek met de kinderen te oefenen, in wisselzang tussen voorzanger en kinderen. Na de kindernevendienst kunnen de kinderen in optocht de kerkzaal binnenkomen.



Creatief: Er gaat een optocht achter Jezus aan. De kinderen tekenen Jezus met een optocht achter hem aan. De optocht kan symbolisch worden weergegeven door een weg van glitters te maken.

8-10 jaar



Gesprek: Sommige mensen hebben heel veel volgers op YouTube of andere sociale media. Hoe krijgt iemand zo veel volgers? Wat zijn de succesfactoren? In dit verhaal krijgt Jezus ook veel volgers, hij wordt heel snel populair. Hoe zou dat komen?



Spel: Een kind is de ster: als zij of hij een beweging maakt, doet de rest dat ook. Lukt het alle kinderen om de bewegingen mee te maken? Hoe is het om de 'ster' te zijn? Hoe is het om iemand te volgen? Praat met de kinderen over de vraag: Als je iemand volgt, betekent dat dan dat je alles doet wat diegene ook doet?



Creatief: Als Jezus een social-media-profiel zou hebben, hoe zou dat er dan uitzien? De kinderen bedenken dit en werken het uit met het werkblad.

11-12 jaar



Gesprek: Sommige mensen hebben heel veel volgers op de sociale media. (Laat de kinderen een paar voorbeelden noemen en bespreken.) Hoe zou het komen dat deze mensen zo populair zijn? Zouden ze ook populair blijven, of zou het maar tijdelijk zijn? In de Bijbelverhalen wordt Jezus heel snel populair. Wat denken de kinderen: zouden al deze mensen Jezus blijven volgen, of zou het tijdelijk zijn?



Bijbelstudie: Maak een tijdlijn van de sabbat in Kafarnaüm. Welke gebeurtenissen vermeld je allemaal op de tijdlijn?

Vertelling 8–12 jaar

Mensen die Jezus volgen

Door de straten van het stadje Kafarnaüm lopen een paar mannen. Het zijn Jezus en zijn vrienden: Simon en Andreas, Jakobus en Johannes. Ze komen net uit de synagoge, dat is een soort kerk. Jezus heeft er een mooi verhaal verteld. En hij heeft een man beter gemaakt die erg in de war was.

Nu zijn ze op weg naar het huis van Simon en Andreas. 'Hier', wijst Simon. 'Hier rechts, en dan links.' De anderen lopen achter hem aan.

'Wat loop je toch snel', moppert Johannes. 'Hebben we haast ofzo?'

Simon zegt niks, maar hij blijft snel lopen.

'Hier is het', zegt hij na een tijdje.

Als ze binnen zijn, kijkt Jezus om zich heen. 'Waar is je familie?' vraagt hij. 'Je vrouw woont hier toch ook, en je schoonmoeder?'

Simon knikt. 'Ze zijn daar, in dat kamertje', wijst hij. 'Mijn schoonmoeder is ziek, ze heeft erge koorts.'

Jezus klopt op de deur van het kamertje. Hij gaat naast de zieke vrouw op bed zitten en geeft haar een hand. 'Kom maar', zegt hij. 'Ik help je wel.' Op hetzelfde moment is de vrouw genezen. Ze staat op en lacht naar Simon en de anderen.

Het is een wonder, daar in het huis van Simon. En het is nog maar het begin. Die avond worden uit de hele stad zieke mensen naar Jezus toegebracht. Jezus maakt ze allemaal beter, voor de deur van Simons huis. 'Vertel het maar niet verder', zegt hij erbij.

De volgende ochtend staat Jezus vroeg op. Het is nog helemaal donker als hij het huis van Simon verlaat en door de stille straten van Kafarnaüm wandelt, op zoek naar een rustig plekje om te bidden. Maar hij zit er nog maar net, als Simon en de andere vrienden bij hem komen. 'Iedereen is naar je op zoek!' roepen ze.

Ook deze dag maakt Jezus weer zieke mensen beter en vertelt hij over Gods liefde. En de dag daarna ook, en de dag daarna ook. Samen met zijn vrienden gaat hij door heel Galilea. Binnen de kortste keren hoort iedereen ervan!