



Gereformeerde kerk
Ruinerwold - Koekange

Geloof·Hoop·Liefde



EEN
GEZELLIG
AVONDJE *KERK*

We hebben allemaal onze vragen over het geloof, over ons persoonlijke leven of over andere dingen die ons kunnen bezighouden. Wie ben ik? Hoe leef ik? Wat geloof ik? Hoe geloof ik?

Heb jij (geen) antwoord op één van deze vragen en denk je 'Ik ben 'De Slimste mens...'? Dan is deze gezellige avond iets voor jou!

Op vrijdag 9 maart ben je vanaf 20 uur van harte welkom in 't Middelpunt, om samen met andere leeftijdsgenoten (±25-40 jaar), op een speelse manier, meer te weten te komen over jezelf en je geloof.

Heb je vragen of wil je meer weten, mail ons dan

zantingeannieke@hotmail.com

Groetjes Judith Pinxterhuis en Annieke Otten

